



## IK HEB HET LAATSTE BERICHT ONTLEIJD MET BEHULP VAN DE BROCHE EN DE ANDERE VOORWERPEN!

Waarom ben ik niet verbaasd over de plaats van de bijeenkomst?

GA BINNEN  
119 SECONDEN  
JE GEDACHTEHUISJE IN.

Handpalmen op elkaar, een cirkel maken, de lucht omhelzen en...

### **Zoefff.**

Voor de fabriek waar mijn gedachten wonen staan Valk, Eekhoorn, Slang, Zwaan en Cheeta in een kring waarin ik de enige ben die nog ontbreekt. Ik neem mijn plek in.

Iedereen staat voor zijn eigen deur: Valk voor zijn witte deur; Eekhoorn voor de groene; Slang voor de roze; Zwaan voor de okergele; Cheeta voor de zwarte en ik voor mijn rode deur.

Het lijkt erop dat Zwaan de ceremonie zal leiden: ze steekt haar armen in de lucht en vraagt:

'Ben je er klaar voor om toe te treden tot de Broederschap van de Sleutel en de geheimen van de wereld te beschermen?'

'Ja, ik ben er klaar voor.'

'Oké, dan kan de proef met de zes deuren beginnen.'

En dan breekt eindelijk het moment van de waarheid aan.

WIE ZIJN MOND  
, OPEN HEEFT,  
BEGINT



JE BENT TE  
DICHTBIJ

HET KONIJN  
HEEFT DE  
OPLOSSING





Kangoeroe. Kijk in de richting van het oog. Zoek de cijfers met dezelfde kleuren als de sleutel. Tel op of trek af, afhankelijk van de route.

